

Actie in de Ardennen

(Hampteau, België)

Tendensvakantie 2015 30 juli - 7 augustus

Vakantiegangers: Cesco, Danny, Nick, Rick, Robin, Sander & Sjoerd
Begeleiders: Peter en Ramona



Vrijdag 30 juli 2015

Op 30 juli was het dan eindelijk zo ver! De vakantie naar de Belgische Ardennen kon beginnen! In Arnhem stapte Nick, Sjoerd en Sander op waarna we richting Den Bosch vertrokken om daar ook Robin, Danny, Rick en Cesco op te halen.

Onze reis begon. Na 3 uurtjes in de auto kwamen we aan in Hampteau, België onze vakantiebestemming. Een kamp gelegen aan een mooie rivier omringt door veel natuur.



Het inchecken deden wij bij het BPO-team. Dit is het team dat activiteiten verzorgt in en rondom het kamp. Al gauw kwamen we erachter dat een aantal van onze jongens, die eerder deze vakantie hadden gedaan, een aantal PBO-leden kende. Een gesprek kwam dan al gauw tot stand. Na een korte reünie besloten we de tipi-tenten op te zoeken met nabijgelegen blokhut. Omdat er in die week geen andere vakantiegesten op dit kamp verbleven mochten we alle 6 de tipi's gebruiken en hoefde we de blokhut niet te delen. De tipitenten waren ruim opgezet en stonden zo'n 8 bedden in (zonder matras of dergelijke). Een kale bedoeling dus maar niets te simpel voor onze mannen! Al gauw had iedereen bedacht bij wie ze in de tent wilde liggen en namen we 5 van de 6 tipi's in beslag. Tijdens het oppompen van de luchtbedden ontdekten we dat er in het luchtbed van Nick een vrij groot gat zat. Peter besloot nog even naar de winkel te gaan en kocht daar samen met Nick een luchtbed. Ook werd er natuurlijk een lekkere drank meegenomen om onze vakantie in te luiden.

Na het inrichten van de tenten en het opblazen van de luchtbedden was het tijd om te eten. De moeder van Ramona, tevens de vrouw van Peter had heerlijke nasi gemaakt. De kroepoek, ketjap en sambal maakte dit gerecht tot een waar feestmaal.

Die zelfde avond heeft Peter nog contact gehad met het PBO-team dat op dat moment onderleiding stond van Bas. Bas is begin 20 en had al eerder kennis gemaakt met onze gasten. Hij wist dan ook goed te vertellen wat leuk was qua activiteiten. Samen met Peter stelde hij een plan op. De eerste activiteit dat op het programma stond was kanovaren. Dit kon alleen nog maar op 1 augustus omdat het water in de rivier anders te laag zou zijn.

Om de vakantie goed in te luiden hebben we allemaal een lekker kabouterbiertje gedronken waarna we allemaal lekker naar ons bedje gingen.

Zaterdag 1 augustus 2015

Op zaterdag stonden we allemaal op tijd op. Peter en Ramona hadden het erg koud gehad en waren dus al om 06:00 op. Daarentegen waren alle mannen rond 09:00 hun bed uit en hadden, tot verbazing van Peter en Ramona, heerlijk geslapen. Helaas was er een aantal luchtbedden leeggelopen en moesten we dus opzoek naar nieuwe.

Voordat we naar de winkel zouden gaan moest er worden ontbeten. Tenslotte moesten we goed fit zijn voor onze kanotocht! Een lunchpakketje werd gemaakt, flesjes werden gevuld, een laatste plas en toen richting PBO. Onder leiding van het PBO-team reden we bergopwaarts richting opstapplaats. Na een korte uitleg van Bas mochten we eindelijk te water! Rick en Danny beide in een eenpersoonskano en de rest verdeeld over tweepersoonskano's. Ook Mylene, een stagiaire van het PBO-team ging met ons mee!



Na een meter of 20 kwam er een kano vast te zitten en moest er worden geduwd. Natte voeten werk, maar samen lukte het al vrij snel. Een paar meter verderop kwamen Sander en Ramona vast te zitten. Alle andere konden doorvaren en waren uit zicht. Bij het losduwen van de kano sloeg de kano om waardoor zowel Sander als Ramona helemaal nat waren. De kano zat weer vast en was niet los te krijgen. Gelukkig kon Rick ons los krijgen en konden we weer een stukje verder varen.

Helaas voor korte duur. Het water stond al te laag en met twee mensen in een kano lag de kano te laag in het water waardoor we steeds weer vast kwamen te zitten. Ramona en Peter hebben veel geduwd en getrokken gedurende 8 km lang. Toen de moed even in de schoenen bleek te zinken hebben we toch met z'n allen, na een korte stop, de moed bij elkaar verzameld om deze intensieve tocht af te maken. Na 6 uur 'varen' kwamen we aan bij onze eind bestemming. Het bordje 'STOP' bracht bij vele een glimlach en een opgelucht gevoel. Het PBO-team stond ons op te wachten met een chocolaatje en zij zorgde ervoor dat de kano's netjes aan de kant kwamen. 6 uur lang, met een flesje water per persoon en weinig eten was heel zwaar! Maar wat hebben we dat toch ontzettend goed gedaan met z'n allen! Trots konden we op elkaar zijn! We beloofde onszelf die avond met 'patattekes'. Na een lekkere douche en nog even nakletsen is iedereen op tijd naar bed gegaan. Helaas geen tijd meer gehad om luchtbedden te kopen, dus toch maar alles weer opgepompt.

Peter en Ramona sliepen in de blokhut. De mannen vonden het wel heel grappig dat zij niet zo tegen de kou konden 's nachts.



Zondag 2 augustus

Na een heerlijke en welverdiende nacht(rust) konden we lekker met z'n allen ontbijten. We hadden zelfs ongewenste gasten... Er waren erg veel wespen in en rond het kamp. Ramona reageert erg grappig op de wespen, ze doet een soort dansje als ze rond haar hoofd vliegen. Gelukkig was er een aantal jongens die haar kon beschermen tegen de beesten door ze te vangen en 'uit te schakelen'.



Deze zaterdag zijn we naar Durbuy gweest. Een kleine stad op ongeveer drie kwartier rijden van het kamp. Hier hebben we lekker gewandeld, ons broodje op gegeten, mooie auto's gespot en een ijsje gegeten. O! en niet te vergeten... mooie hoedjes gekocht.



Na een rustige dag besloten we pannenkoeken te bakken. Robin en Ramona hebben 1.5 uur staan bakken maar wat waren ze ongelooflijk lekker! De rest van de mannen heeft hout gesprokkeld voor het kampvuur dat we later die avond niet meer hebben aangestoken omdat het BPO-team gezellig langs kwam om spelletjes te spelen. We hebben omgekeerd verstoppertje gedaan. Hierbij moet 1 iemand zich verstoppen en de rest moet dan gaan zoeken. Als je de verstopper hebt gevonden moest je erbij gaan zitten tot iedereen diegene had gevonden! Ook hebben we 'zoek het fruit' gespeeld. Hierbij worden stukken fruit (in dit geval **jeu de bull** ballen en een banaan verstoppt die de rest dan moet zoeken. Als je de stukken hebt gevonden moet je ze laten liggen tot dat iedereen het heeft gevonden. Rond 22:00 was het te donker om nog een spel te doen. Iedereen was bezweet en toe aan een lekkere douche. Rond 00:00 lag iedereen op bed, ook Sjoerd, op zijn nieuwe luchtbed!



Maandag 3 augustus

Hiephiep hoera Robin is vandaag jarig en is 27 jaar geworden. Dat moet gevierd worden! Peter had de avond van te voren slinger opgehangen en op maandag een lekkere taart gekocht!

Deze stond in de middag op het programma zodat ook het BPO-team een hapje mee kon pikken. Het was tevens Bas zijn laatste dag en hij kwam dan ook vandaag afscheid nemen van ons.

Vandaag zijn we op tijd opgestaan om naar de grotten van Han te gaan. Rond 11:00 waren we bij de ingang met een leuk winkeltje. Hier hebben we even rondgekeken terwijl Peter de kaartjes voor de grotten en het Safaripark kocht.

Met een treintje werden we naar de grotten gebracht. Eenmaal bij de grotten aangekomen gingen we zo'n 100 meter onder de grond waar we een afstand van 2 kilometer hebben afgelegd. Het was onwijs mooi. We hebben veel druipstenen gezien in vorm van stalagmieten en stalactieten. Het was erg donker en erg vochtig, we kregen dan ook geregeld een druppel op ons hoofd. Gelukkig een koude druppel want de gids vertelde ons dat wanneer we warme druppels voelde dit vleermuizenplas was. In de grot is het 10-11 graden maar doordat er veel rondleidingen worden gegeven stijgt de temperatuur met 2 graden. In de winter zijn de grotten niet bereikbaar omdat het water dan zo hoog staat dat je er dan niet kan lopen.



Toen we eenmaal uit de grot waren hebben we ons lunchpakketje opgegeten. Rick heeft nog een mooie foto gekocht van zichzelf met een parkiet die in het treintje op de heenweg was gemaakt.

We zijn vervolgens een ander soort trein ingestapt die ons door het Safaripark reed. We zijn veel mooie dieren tegen gekomen en het treintje stopte op verschillende plekken zodat we de dieren van dichtbij konden bewonderen. We zagen wilde zwijnen, herten, bokken, bizons, wolven, wilde paarden en uilen. Zoveel dieren dat ik waarschijnlijk nog wel iets ben vergeten op te schrijven!



Op weg naar huis zijn we langs de supermarkt gegaan om daar vlees te kopen voor de barbecue. Een lekker ijsje kon op deze warme dag ook niet ontbreken.

Toen we bij het kamp aankwamen had het BPO-team nog wat ballonnen opgehangen voor Robin. Al gauw kwamen ze langs om onze verhalen te horen en een taartje te eten. Bas vertrok weer richting Nederland, de rest van het PBO-team ging weg. Wij konden ons klaarmaken voor de barbecue. Lekkere worstjes, hamburgers, kippenvleugeltjes, frikadellen en een stokbroodje met kruidenboter... en dat alles onder het genot van een biertje. Na afloop hebben we het kampvuur aangestoken en hebben we nog wat nagekletst over de dag.



Dinsdag 4 augustus

Dinsdags werden we wakker met het getik van regendruppels op de tenten. Gelukkig werd het al snel wat droger en konden we ons klaar maken voor een struisvogelkwekerij en een chocolademuseum. Rond 13:00 konden we het terrein van de struisvogelboerderij op waar we werden ontvangen in een klein restaurantje dat was ingericht als een soort museum. Zo stonden er borden met informatie over de struisvogel en lagen er struisvogeleieren. We werden meegenomen naar buiten om langs de struisvogels te wandelen. Hier stopte we zo nu en dan voor wat informatie. Deze informatie werd gegeven door een Franstalige Belg die zijn best deed om zich in het Nederlands verstaanbaar te maken. Het leukste onderdeel kwam als laatst, we mochten struisvogels voeren en tot slot een pannenkoek eten gemaakt met struisvogelei. Na ruim een uur konden we onze reis vervolgen naar het chocolademuseum. Door middel van drie verschillende ruimtes met beeld en geluid kregen we informatie over het ontstaan van de chocolaterie. Voor en achterafgaand mochten we een chocolaatje proeven!



Na afloop hebben we een kleine boodschap gedaan waarna Danny en Ramona pasta hebben gekookt. 's Avonds zijn we met z'n allen naar de kermis gegaan. Met z'n allen hebben we een rondje gelopen en al gauw kwamen we aan bij een zogenoemde 'spin'. Danny wilde hier heel graag in. Cesco en Nick zijn ook gegaan. Deze spin ging erg snel en ook nog eens over de kop! Het duurde zeker 4 minuten! Sjoerd en Sander

zijn ook samen in een attractie geweest. Wie niet in een attractie wilde, heeft blikken omgegooid of plaatjes omgeschoten. Wat een leuke avond! Terug bij het kamp hebben we nog even nagekletst waarna iedereen zich klaar maakte voor bed.





Woensdag 5 augustus

Lekker uitslapen vandaag! Het is inmiddels woensdag en het touwklimparkour stond op het programma. Rond 13:00 moesten we verzamelen voor het toilet gebouw waarnaast het PBO-team gevestigd zat. Hier ontmoetten we Björn, hij is hoofdleiding van het team. Samen met Mylene heeft hij uitgelegd hoe we de tuigjes aan moesten doen en alle losse touwen door middel van carabines vast te maken.



Samen liepen we naar het eerste stuk dat gelijk was aan de grond. Hier konden we allemaal even oefenen hoe we onszelf vast moesten maken. Bij het oversteken van het ene naar het andere touw moest altijd 1 carabines vast blijven zitten voor de veiligheid.

Na deze uitleg en het uitproberen van niveau 1 zijn we gezamenlijk naar de overkant gelopen om niveau 2 (op ongeveer 4 meter hoog) te proberen. Dit parcours begon met een stuk over het water. Dat was best wel spannend. Een paar van onze jongens heeft het geprobeerd maar toch besloten het niet te doen. Knap dat iedereen zo zijn eigen grenzen kon aangeven!

Na niveau 2 dat de meeste van ons goed afging mochten we parcours 3 uitproberen. Dit parcours bevond zich op zo'n 12-13 meter hoog. Je begon op niveau twee waarbij je een klein stukje moest tokkelen. Nick vond dit erg spannend maar heeft het toch gedaan! Net zoals Danny, Peter en Ramona. Het hoge parcours hebben alleen Peter en Ramona gedaan. Zij vonden dit erg spannend en waren blij dat ze weer met beide benen op de grond stonden. De rest heeft netjes gewacht en foto's gemaakt. Samen hebben we even wat gedronken en een appel gegeten.

Tot slot was er het tokkelen. Hiervoor moest je 18 meter hoog klimmen om vervolgens van een soort kabelbaan naar beneden te glijden. Cesco, Danny, Sjoerd, Peter en Ramona hebben dit gedaan! Wat was dat gaaf zeg!



Aan het eind van de dag hebben we lekker een cornetto gegeten en konden we nadenken over wat we graag zouden willen hebben van de chinees. We besloten nasi, bami, babipangang, loempia of tomatensoep en gebakken banaan te halen. Gelukkig kregen we lekker kroepoek erbij en een zoetzure saus. Tijdens het eten kwamen we erachter dat Sjoerd en Peter aan een bakje zoetzuresaus waren begonnen in plaats van de tomatensoep. Gekke mannen!

's Avonds hebben we nog een vuurtje gestoken met het brandhout dat eerder deze week was gesprokkeld door de heren. We hebben lekker zitten kletsen met een muziekje op de achtergrond.

Donderdag 6 augustus

Goedemorgen weer deze morgen! Deze donderdag stond boogschieten, bugsschieten en het tunnelparcour op het programma. Allereerst lekker ontbijten in het zonnetje. Rond 13:00 hadden we bij het PBO-team afgesproken. Dries en Mylene namen ons mee naar het boogschieten. Hier konden we per twee personen drie pijlen schieten op een schijf. Punten werden bijgehouden door Mylene om vervolgens een winnaar bekend te kunnen maken. Maar voordat we daar aan toe kwamen gingen we ook nog bugsschieten. Wat was dat spannend! Een geweer in je handen waar je een echte kogel in moest doen!

Tijdens het bugsschieten is er besloten het tunnelparcour over te slaan. Een aantal vakantiegangers had al aangegeven dit niet te willen doen. Sjoerd en Cesco hadden dit vorig jaar al gedaan en konden ons vertellen wat we precies moesten doen. Omdat er veel van ons dit liever niet deden, besloten we in overleg met Dries en Mylene, om nog wat pijlen te schieten met de boog. Punten werden weer opgeteld en we sloten de activiteit af.



's avonds hebben we heerlijk met alle leden van het BPO-team gebarbecued. Dit was een mooie afsluiting van een zeer actieve week in de Ardennen.

Vrijdag 7 augustus

De laatste dag en dus tevens de dag om terug te rijden naar huis. Helaas, want we hebben een hele fijne week gehad. We vinden het allemaal erg jammer maar waren stiekem ook blij om straks weer in onze eigen omgeving te mogen zijn. Zo konn Cesco zijn hond Quete weer knuffelen en Danny nog lekkerder slapen op een bed wat niet leeg zou lopen. Rond 08:00 stonden we allemaal op om onze laatste spullen in te pakken en deze in te laden in onze bus. Na een ontbijtje en het BPO-team gedag te hebben gezegd, zijn we rond 10:00 gaan rijden richting Nederland. We hebben een goede reis gehad. De meeste van ons hadden oordopjes in met eigen muziek of deden een oogje dicht. Danny mocht voorin. We waren prima op tijd in De Bosch waar Danny, Robin en Rick werden opgehaald. Nog even een laatste groepsfoto en dan moeten we toch echt afscheid nemen. Alle vakantiegangers kregen een vakantiediploma mee met daarop een persoonlijke noot geschreven door Peter en Ramona. Om half 3 waren we in Arnhem waar Sjoerd, Nick, Sander en Cesco werden opgehaald. Een enkel traantje kwam hierbij kijken maar ook blij gezichten bij het zien van ouders of andere familieleden. Lekker bijkomen van een leuke, gezellig en zéér actieve ACTIE IN DE ARDENNEN!

